

Άμφισσα, 12 -12 - 2023

1. Προς την Δ/ντρια και το διοικητικό προσωπικό της Δ/νσης Πρωτ. Εκπαίδευσης Φωκίδας.
2. Προς τον Δ/ντή και το διοικητικό προσωπικό της Δ/νσης Πρωτ. Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.
3. Προς τους διευθυντές , προϊσταμένους και εκπαιδευτικούς Σχολικών μονάδων Δ/νσης Πρωτ. Εκπαίδευσης Φωκίδας,(μέσω της Δ/νσης Πρωτ. Εκπαίδευσης Φωκίδας).
4. Προς τους διευθυντές , προϊσταμένους και εκπαιδευτικούς Σχολικών μονάδων Δ/νσης Πρωτ. Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, (μέσω της Δ/νσης Πρωτ. Εκπαίδευσης Ευρυτανίας).

“Αποχαιρετιστήρια επιστολή του Συμβούλου Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας – Ευρυτανίας, Δημητρακάκη Κωνσταντίνου”.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από μια βραχύχρονη συνεργασία που είχαμε αναπτύξει στο διάστημα της τοποθέτησής μου ως Συμβούλου Εκπαίδευσης δασκάλων με περιοχές αρμοδιότητας τις Π.Ε Φωκίδας και Ευρυτανίας και ύστερα από την πρόσφατη συνταξιοδοτήσή μου, αισθάνομαι βαθιά την ανάγκη και την υποχρέωση να επικοινωνήσω μαζί σας για να σας ευχαριστήσω θερμά για την εξαιρετική συνεργασία που αναπτύξαμε όλο αυτό το μικρό χρονικό διάστημα.

Με πολλούς από σας έχουμε γνωριστεί πριν από πολλά χρόνια, έχοντας στο χρονικό αυτό διάστημα αναπτύξει και διατηρήσει μια συνεργασία, είτε ως Σχολικός Σύμβουλος, είτε ως επιμορφωτής στις ΤΠΕ αλλά και μέσα από άλλα επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΕΚ και του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Η αφυπηρέτησή μου, σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός κύκλου μιας πολύχρονης εκπαιδευτικής μου παρουσίας υπηρετώντας τον θεσμό της εκπαίδευσης από πολλές και σημαντικές θέσεις, ως Δ/ντής σχολικής μονάδας, Προϊστάμενος τμ. Εκπ. Θεμάτων, Σχολικός Σύμβουλος για 25 σχεδόν χρόνια, Διευθυντής του ΠΕΚ Λαμίας αλλά και αν. Δ/ντής Πρωτ. Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.

Η στιγμή της αφυπηρέτησης προκαλεί εκ των πραγμάτων έντονα συναισθήματα αλλά ταυτόχρονα εγείρει και ερωτήματα προσωπικής ενδοσκόπησης και αυτοαξιολόγησης.

Σε όλα αυτά τα χρόνια που κύλισαν, συνάντησα σπουδαίους, ικανούς και αφοσιωμένους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και μοιράστηκα μαζί τους, τις ανησυχίες τους, το όραμά τους, τον αγώνα και την αγωνία τους, για μια καλύτερη εκπαίδευση για τους μαθητές μας. Μαζί τους συμπορεύτηκα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις και τα προβλήματα της σύνθετης εκπαιδευτικής πραγματικότητας, με δείκτες αξιοκρατίας, συλλογικότητας, αποτελεσματικότητας, και εντιμότητας. Δώσαμε συλλογικά και συντεταγμένα, μια μεγάλη «μάχη» για να κρατήσουμε όσο το δυνατόν ψηλά το επίπεδο της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, παρ’ ότι υπήρξαν στιγμές που οι συνθήκες της συνεργασίας μας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, συνθήκες στις οποίες εσείς ανταποκριθήκατε με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματισμό και για αυτό σας ευχαριστώ θερμά.

Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι από την πλευρά μου κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια με ειλικρίνεια και με βάση τη νομιμότητα και, όπου χρειαζόταν, με ανάληψη προσωπικής

ευθύνης, να συμβάλλω στην επίλυση προβλημάτων που κατά καιρούς προέκυπταν, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι πάντοτε το συμφέρον του μαθητή και η βελτίωση της Εκπαίδευσης. Κυρίαρχη πρακτική μου ήταν πάντα οι ανοιχτές πόρτες στον εκπαιδευτικό και στον γονέα. Ακολουθώντας συνεργατικές και δημοκρατικές διαδικασίες, συνδυάζοντας την αποτελεσματικότητα με το σεβασμό στην άλλη άποψη και καλοπροαίρετο διάλογο, έμαθα πως **“ο άνθρωπος δικαιούται να κοιτά τον άλλον από ψηλά μόνο όταν πρέπει να τον βοηθήσει να σηκωθεί.”**(Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές).

Ασφαλώς και δε λύσαμε όλα τα προβλήματα, ενώ πιθανόν να μπορούσαμε να αναλάβουμε ενδεχομένως, ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες, αφού «...κανένα τέλος δεν έρχεται με άδεια χέρια», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και η Κική Δημουλά!. Αν όμως εσείς, ως τελικοί αποδέκτες των πράξεών μας, θεωρείτε πως προσθέσαμε έστω και ένα μικρό λιθαράκι στο οικοδόμημα της Εκπαίδευσης, τότε είμαι αισιόδοξος πως στο μέλλον μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα.

Τέλος, αν κατάφερα και από όποια θέση, να εμπνεύσω και να εμπυχώσω, κάποιους από τους εκπαιδευτικούς που συνάντησα στο διάβα της επαγγελματικής μου θητείας και ιδιαίτερα τους νέους συναδέλφους, αυτό μπορεί να αποτελέσει για μένα την ύψιστη τιμητική διάκριση που θα μπορούσε ποτέ να μου αποδοθεί από την επίσημη πολιτεία, μια πολιτεία που στην περίπτωση μου και ιδιαίτερα στις τελευταίες αξιολογικές κρίσεις δεν στάθηκε, ως όφειλε απέναντί μου, με εντιμότητα και κυρίως αξιοκρατία.

Αποχωρώ από την ενεργό υπηρεσία έχοντας αρτιμελή την συνείδησή μου και επίγνωση στο ότι έπραξα στο ακέραιο το καθήκον μου, ανταποκρίθηκα με υπηρεσιακή συνέπεια στο έργο μου και ότι ήμουν πάντα παρόν όταν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί με χρειάστηκαν.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω εκείνους τους συναδέλφους, που από διάφορες θεσμικές θέσεις και ρόλους, κατά καιρούς, στάθηκαν ειλικρινά δίπλα μου και με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια.

Ιδιαίτερα, θερμά ευχαριστώ και από βάθους καρδιάς όλους εσάς τους εκπαιδευτικούς της τάξης για την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή σας, καθώς και για τη μακρόχρονη συνεργασία μας. Κρατώ βαθιά μέσα μου τις καλύτερες στιγμές μας και τη φιλία μας για την ευκαιρία που μου δώσατε να κάνουμε μαζί αυτό το μακρύ και όμορφο ταξίδι προς την Ιθάκη και να συνειδητοποιήσω ότι η αληθινή ευτυχία δεν βρίσκεται στην κορυφή του βουνού αλλά στον τρόπο που κατεβαίνεις την απόκρημνη πλαγιά του. Εξάλλου, το ταξίδι δεν τελειώνει ποτέ...!!!

Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων αλλά και του νέου έτους θα ήθελα να εκφράσω σε όλους σας, στους μαθητές σας και τους γονείς αυτών, τις ολόθερμες ευχές μου για καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά, προσωπική υγεία και δύναμη, ώστε να μπορέσετε να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά στις ιδιαίτερα δύσκολες και αυξημένες απαιτήσεις του έργου σας.

Εύχομαι στο καθένα από εσάς υγεία, προσωπική ευτυχία και επαγγελματική επιτυχία και εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια!

Με αίσθημα τιμής και αξιοπρέπειας,



Δημητρακάκης Κωνσταντίνος
Απερχόμενος Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ 70.